

## Verslag concert Mr P's Singers 14 april 2024, voor Nieuwsbrief Theaterkerk Bommel

Op zondagmiddag 14 april was het Nijmeegs Parkinsonkoor -- de Mr P's Singers - te gast in de Theaterkerk Bommel voor het eerste door onszelf georganiseerde concert, voor vrienden, familie en belangstellenden. Ons koor, het eerste Parkinsonkoor in Nederland, is in 2015 opgericht door dirigent en logopedist Emiel Hoefnagel, onze grote inspirator, en telt een vijftigtal leden, mensen die leven met Parkinson of Parkinsonisme en hun mantelzorgers, partners of begeleiders. We zingen elke maandagochtend in Wijkcentrum 't Hert in het Nijmeegse Willemskwartier. Samen zingen doet goed, geeft moed, en houdt onze hersenen fit -- het maakt ons blij en werkt als een medicijn.

De Theaterkerk bleek een perfecte locatie voor ons concert, ook al was de zaal niet voor iedereen in onze kwetsbare doelgroep even makkelijk toegankelijk. We werden hartelijk en gastvrij ontvangen door Michel en Robin van het Theatercafé, en door de twee gastvrouwen, Mieke en Tonnie, en we hadden meteen het gevoel dat we helemaal ontzorgd werden: alle stoelen stonden al netjes op het podium, de gereserveerde plaatsen waren gemarkeerd, er was gezorgd voor een tafeltje waarop we bloemen en een kaars konden zetten, ter nagedachtenis aan overleden koorleden, en in de horeca ruimte waren zelfs de bloemetjes op de tafels voorzien van een Parkinson tulp. De zaal was volgepakt met dik 200 toeschouwers en luisteraars; onder de genodigde gasten waren Marten Munneke, directeur van het ParkinsonNet, en Jan Lantink, voorzitter van de landelijke Parkinson Vereniging. Het publiek werd enthousiast begroet door Jochem van Gelder, die bij de documentaire over ons koor voor zijn programm Gelders Grijs (Omroep Gelderland) zo getroffen was door het bijzondere karakter van ons koor dat hij had aangeboden het concert te presenteren. Hij deed dat voortreffelijk.

De bekende hersenspecialist Erik Scherder opende de middag met een aanstekelijk-enthousiaste videoboodschap over het belang van zingen voor mensen met een hersenaandoening. De Gelderlander was aanwezig voor een reportage, met foto's, voor de editie Lingewaard. En Daan Bouwmeister maakte voor ons een videoregistratie. Vier musici begeleidden ons koor, en we hadden ons voor de gelegenheid uitgedost in ons "optreed-tenue" -- een witte blouse met blauwe sjaal -- waardoor we ons een echt koor konden voelen. Emiel, onze dirigent, was zeer content over de akoestiek en de geluidstechniek -- dankzij de goede uitversterking klonken we nog mooier. In een muzikaal intermezzo zong hij solo het prachtige "Vincent" van Don MacLean. Het repertoire van ons koor varieerde van sfeervolle, ingetogen vierstemmige Taize liederen, liedjes op tekst gezet door ons voormalig koorlid Frits Janssen over "Stad aan de Waal" en "Hallelujah" (over hoe we de ziekte van Parkinson beleven), tot gezellige meezingers. Bij elk lied werd een sfeervol beeld geprojecteerd op groot scherm boven het koor. Het publiek was enthousiast en lovend, en kon na het concert nog gezellig napraten in de mooie horeca ruimte van de Theaterkerk. Ook wij als koor hebben kunnen beleven dat we -- ondanks onze kwetsbaarheid -- toch prachtig in onze kracht kunnen staan, ook al zingen we zittend.

Mede namens het bestuur,  
Hans Bak, voorzitter Mr P's Singers

22 april 2024